



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ιερά Μητροπόλις χαλκίδος
Άριθμ. Πρωτ.

1

ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ 2022

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ 130
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ,
ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

Πρόσ

Τόν Ιερό Κλῆδο καὶ τόν εὐσεβῆ Λαό
τῆς Ιερᾶς Μητροπόλεως Χαλκίδος,
Ιστιαίας καὶ Βορείων Σποράδων.

Αγαπητοί μου πατέρες Ιερεῖς καὶ Διάκονοι τοῦ Θεοῦ τοῦ Υψίστου,
Οσιώτατοι Μοναχοί καὶ Μοναχές
καὶ χριστιανοί μου εὐλογημένοι,

Τέκνα μου ἀγαπητά,

Τὸ Φῶς τῆς Θεότητος φωτίζει σήμερα ὄλοκληρη τὴν Οἰκουμένη!
Δίνει καὶ τὸ ὄνομα στὴν μεγάλη γιορτή! Φῶτα! Πράγματι, φωτίζεται ὁ
ἄνθρωπος, γιατί τοῦ φανερώνεται ὁ μόνος καὶ ἀληθινὸς Θεός, στὸν
Ιορδάνη ποταμό.

Ἀποκαλύπτεται ἡ ἀγία Τριάδα. Ο Πατέρας ὁμιλεῖ καὶ παρουσιάζει
τὸν ἀγαπητό Του Υἱό, τὸν μονογενῆ, τὸν Ὁποῖο ἔδωσε, μὲ τὴν θέλησή
Του, γιὰ τὴν σωτηρία τοῦ κόσμου. Ο Υἱός, ὁ Ὁποῖος ἐκουσίως ἀνέλαβε
αὐτὴν τὴν ἀποστολὴ καὶ ἔγινε καὶ ἀνθρωπος, βαπτίζεται ὑπὸ τοῦ τιμίου
Προδρόμου καὶ Βαπτιστοῦ Ιωάννου καὶ τὸ τρίτο πρόσωπο τῆς ἀγίας
Τριάδος, τὸ Ἅγιο Πνεῦμα, κατέρχεται στὸν Ἰησοῦ Χριστὸ μὲ μορφὴ

περιστεριοῦ, ἐπαληθεύοντας τὴν σχετικὴ προφητεία ποὺ εἶχε δοθεῖ στὸν Βαπτιστή· «Εἰς ὅποιον ἵδης νὰ κατεβαίνῃ τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον καὶ νὰ μένῃ εἰς αὐτόν, αὐτὸς εἶναι, ποὺ βαπτίζει μὲ Πνεῦμα Ἅγιον». (Ιωάν. α', 33)

Ολα τοῦτα τὰ μοναδικὰ καὶ ἀξιοθαύμαστα γεγονότα γίνονται δημοσίως, λίγο πρὸν νὰ ἀρχίσει τὴν δράση Του ὁ Χριστός, μαρτυροῦνται δὲ ἀπὸ ὅσους τὰ εἶδαν καὶ τὰ ἀκουσαν.

Ἐπρεπε οἱ ἀνθρωποι νὰ γνωρίζουν ὅτι αὐτὸς ποὺ ἥλθε ἀνάμεσά τους, μὲ δούλου μօρφή, δὲν εἶναι ἔνας ἀπλὸς ἀνθρωπος ἢ κάποιο δημιούργημα τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ εἶναι ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ, ποὺ ἔχει τὴν ἴδια οὐσία μὲ τὸν Πατέρα Του, δηλαδή, εἶναι ισότιμος Θεός.

Γι' αὐτὸ καὶ ὁ Ἰδιος ὁ Χριστός, ἔχοντας αὐτὴν τὴν αὐτοσυνειδησία, ἀρχίζει τὸ κήρυγμά Του μὲ κλήση σὲ μετάνοια! Τί σημαίνει αὐτό; Νὰ ἀφήσουν οἱ ἀνθρωποι τὸ σκοτάδι τῆς πολύμορφης εἰδωλολατρείας καὶ νὰ ἀκολουθήσουν μὲ ἐμπιστοσύνη καὶ ἀγάπη τὸν Κύριο, ποὺ μὲ λόγο ἀληθινὸ καὶ αὐθεντικὸ διεκήρυξε τὴν ταυτότητά Του: Ἔγὼ εἰμι τὸ Φῶς τοῦ κόσμου! (Ιωάν. θ' 12).

Ἡ σημερινὴ γιορτή, ώστόσο, ὄνομάζεται καὶ Θεοφάνεια, γιὰ τὸν ἴδιο λόγο· γιατί, ὅπως ἥδη εἴπαμε, φανερώνεται ὁ Τριαδικὸς Θεός! Αὐτά τά Θεοφάνεια ἔχουμε οἱ Χριστιανοὶ θεμέλιο στὴν ζωή μας. Στὸ Ὄνομα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἅγιου Πνεύματος βαπτισθήκαμε! Μὲ τὸ Ἅγιο Πνεῦμα μᾶς ἐσφράγισε ὁ Ιερέας, ὅταν μᾶς μύρωσε! Αὐτά τά Θεοφάνεια ζοῦμε σὲ κάθε Θεία Λειτουργία! Ικετεύουμε τὸν Πατέρα νὰ στείλει τὸ Ἅγιο Πνεῦμα, ώστε νὰ κάνει παρόντα τὸν Χριστό, στὰ προσφερόμενα ἀπὸ μᾶς Τίμια Δῶρα, μεταποιῶντας τὸν ἄρτο σὲ Σῶμα Χριστοῦ καὶ τὸν οἶνο σὲ Αἷμα Χριστοῦ! Κοινωνώντας ἀπὸ τὸ ἄγιο Ποτήριο τὸ Σῶμα καὶ τὸ Αἷμα τοῦ Χριστοῦ ἐνωνόμαστε μαζί Του καὶ Ἐκεῖνος μᾶς ὀδηγεῖ στὸν Πατέρα! Σὲ κάθε Θεία Λειτουργία, συνεπῶς, εἶναι παροῦσα ἡ Ἅγια Τριάδα! Δηλαδή, ἔχουμε Θεοφάνεια! Εἴδατε τί ψάλλουμε μετὰ τὴν Θεία Κοινωνία; «Εἴδομεν τό φῶς τό ἀληθινόν, ἐλάβομεν Πνεῦμα ἐπουράνιον, εὗρομεν πίστιν ἀληθῆ, ἀδιαίρετον Τριάδα προσκυνοῦντες, αὕτη γάρ ήμᾶς ἔσωσεν».

Αὐτὴ ἡ πίστη, ποὺ παραλάβαμε ἀπὸ τοὺς Πατέρες μας, εἶναι μία καὶ μοναδική! Αὐτὴν ἀγωνιζόμαστε νὰ ζοῦμε καὶ στὴν καθημερινότητά μας, ἔχοντας καὶ ὡς πρότυπο κοινωνίας ἀγάπης τὴν Ἅγια Τριάδα!

Ἀγαπητά μου παιδιά,

Ἐπεφάνη, φανερώθηκε ὁ Σωτήρας μας Χριστός, ἡ Χάρις, ἡ Ἀλήθεια στὰ ζεῖθρα τοῦ Ιορδάνου καὶ φωτίζει κάθε ἀνθρωπο ἐρχόμενο στὸν κόσμο. Εἶναι, ὅμως, δική μας ἐλεύθερη ἡ ἀπόφαση νὰ Τὸν δεχθοῦμε στὴν ζωή

μας. Πολλοί Τὸν ἀπορρίπτουν, κάποιοι μάλιστα ἀρνοῦνται καὶ αὐτὴ ἀκόμη τὴν ἰστορικὴν Του ὑπαρξη! Ἀλλοι, Τὸν ἔξιστον μὲ τοὺς ἴδουτες τῶν θρησκειῶν, ποὺ ὅμως εἶναι ἔργα χειρῶν ἀνθρώπων! Προφασίζονται ἡ δικαιολογοῦνται γι' αὐτὴ τους τὴν ἐπιλογή, πὼς δὲν θέλουν νὰ προκαλοῦν ὅσους ἀκολουθοῦν ἄλλη πίστη καὶ μὲ τὴν σχετικοποίηση τῆς Ἀλήθειας ἵσχυρίζονται ὅτι συμβάλλουν στὴν εἰρηνικὴ συμβίωση τῶν ἀνθρώπων. Ἀλλοι Τὸν παραδέχονται θεωρητικά, ἀλλὰ στὴν πράξη Τὸν ἀρνοῦνται, ἀφοῦ τὸ δικό τους θέλημα πραγματοποιοῦν καὶ ὅχι τὸ δικό Του καὶ τὶς ἐντολές Του δὲν τὶς ἐφαρμόζουν.

Υπάρχουν, βέβαια, εύτυχῶς, καὶ ἐκεῖνοι ποὺ Τὸν ἐκτίμησαν καὶ Τὸν ἐκτιμοῦν σωστά, τὸν ἀγάπησαν καὶ Τὸν ἀγαποῦν εἰλικρινὰ καὶ ἀγωνίζονται νὰ μὴν χωρισθοῦν ποτὲ ἀπ' Ἐκεῖνον! Ἀρνήθηκαν τὰ σκοτεινὰ ἔργα καὶ ἀκολούθησαν τὸν ὄλοφωτεινο τρόπο ζωῆς ποὺ μᾶς παρέδωσε τὸ Φῶς τοῦ κόσμου ὁ Χριστός! Καὶ ἔγιναν καὶ ἐκεῖνοι παιδιὰ τοῦ Θεοῦ καὶ φῶς τοῦ κόσμου!

Ἄσφαλως, ἡ κάθε ἐπιλογὴ εἶναι ἐλεύθερη, ἀλλὰ καὶ κρίνεται ἀπὸ τὴν τῶν πραγμάτων ἀλήθεια! Ὁ καθεὶς ἔχει τὴν εὐθύνη του. Πιστεύω ὅτι, ὅσοι γιορτάζουμε τὰ Φῶτα, δὲν θὰ θέλαμε νὰ ἀνήκουμε σ' αὐτούς, γιὰ τοὺς ὅποιους μὲ παράπονο λέγει ὁ Εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης, ὅτι ἀγάπησαν τὸ σκοτάδι καὶ ὅχι τὸ φῶς, γιατί τὰ ἔργα τους ἦταν πονηρά. Γιατί, ἀλλοιῶς, πρὸς τί ὁ ἔορτασμός;

Μέ πατρική ἀγάπη καὶ στοργή
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ



† ο Χαλκίδος ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

Φορέας Χαλκιδεύκρισης

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ (πρός τούς Έφημερίους): Η παρούσα Ἐγκύλιος νὰ ἀναγνωσθεῖ εὐκρινῶς, στὸ ἐκκλησίασμα τῆς ἔορτῆς τῶν Θεοφανείων 2022, πρὶν τὴν τέλεση τοῦ Μεγάλου Αγιασμοῦ.

Εσωτερική Διανομή:

Αρχεῖον· Φ. Ἐγκυκλίων Μητροπολίτου.